

Reisverslag

We zijn met de club samen gekomen om een gezellige dag met elkaar te gaan beleven. Het vertrek was vastgesteld om 8.30 uur. Er was totaal geen idee bij de mensen waar we eigenlijk naar toegingen, wat in de auto's tot steeds weer een andere plaats werd aangemerkt. Maar uiteindelijk kwamen we in Arnhem uit, op een parkeerplaats waar je twee kanten op kon dus werd er gezinspeeld op "Het Open luchtmuseum" of het dierenpark.

Het eerste werd gekozen, wat het verstandigste was van het bestuur daar een ieder zich even uit kon leven, nadat allen het begeerde kopje koffie genuttigd hadden kon men het museum in. Daar kon men de pracht en praal en antiek wat er in overvloed was bekijken, alleen men mocht de bedstee niet gebruiken. (Want zo iets had hij nog nooit meegemaakt).

Na nog wat gebruikt te hebben op het terras, was het bestuur weer unaniem dat we weer moesten opstappen.

Dit keer was het toch de dierentuin wat bij een ieder goed in de smaak viel, het fantastische was wel de rit met de safari trein (die volgens afspraak reed).

De bestuursleden mogen daarvoor wel een extra pluim hebben dat alles zo goed was geregeld.

Een ieder keek zijn ogen uit naar al het wild dat zo maar los liep. Maar wij door de trein beschermt alles goed konden zien.

Na dit gebeuren konden wij allen nog genieten van de rest van de dierentuin waar ook veel te zien was.

Er waren velen van de familie die het lopen in de benen zat, dus maar even zitten en nog wat aan de inwendige mens doen wat allemaal zeer rustig verliep.

De parkeerplaats werd weer op gezocht, waar we door de drukte niet allemaal tegelijk de weg op konden, en ons afvroegen waarheen, maar we waren toch weer spoedig bijeen op de vluchtstrook.

Daar werd ons een nood-enveloppe uitgereikt (die natuurlijk weer door Kleine Wil was verzorgd) erg goed!!!

Wij dachten dat we ons eindpunt bij Hotel Schimmel bereikt hadden maar dat was echter niet waar, we kregen daar een apperettiefje aangeboden wat welkom was.

Toen moesten we weer vertrekken, nu werdt ons verzekerd dat wij naar het eindpunt zouden gaan. Maar we werden nog steeds in het ongewissen gelaten waar dat was. Na enkele omzwervingen kwamen we uiteindelijk bij Hotel Restaurant de Soesterduinen uit, waar we na het drinken van iets pittigs onze ogen mochten uitkijken op de tafel waar al het vlees en sauzen en nog veel meer van dat uitgestald stond.

De leeuwen die wij en de dierentuin hadden zien eten waren nu onder ons, er werden enorme hoeveelheden naar binnen gewerkt, die niet genoeg heeft gehad eigen schuld!

Na allemaal met een ronde buik, nog wat drinken en eventjes de voetjes hadden gestrekt op de maat van de muziek, werd de lompen en papiermagnaat nog gehuldigd. We kunnen weer op een geslaagde dag terugzien, en het gehele bestuur onze dank overbrengen voor al het werk wat hier aan is vooraf gegaan. En toen naar huis voldaan en moe maar toch tevreden.

Van onze speciale verslaggever ter plaatse WIMMIE.