

Het vertrek was om 2 uur gepland, dat gaf nergens een probleem. Er werd onderweg een keer gestopt om even van de warmte in de auto de frisse-wind te genieten.

We zouden even voor Eindhoven even pauzeren voor wat te drinken, maar tevergeefs, het was gesloten. Toen maar weer ingestapt en met een flinke vaart op naar het A.C. restaurant in Nederweert waar we de koffie aangeboden kregen en het 2e kopje gratis.

Na het nuttigen van het goede vocht, reden we via Maastricht naar Vaals waar we in hotel Piet Haan arriveerde.

De kennismaking verliep vrij vlot, en eindelijk het langverwachte drankje van de vereniging.

De sleutels van onze kamers werden uitgedeeld en we konden onze vertrekken bekijken. Nadat we dit gedaan hadden zijn we naar Valkenburg gereden waar we de inwendige mens hebben versterkt en nadat we nog een hoop herrie hadden gehoord hebben we de reis naar Piet Haan aanvaard.

Na een gezellig samenzijn in de recreatiezaal, was het tijd om te gaan slapen, dat gaf op sommige kamers nog wel eens lachbuien, maar het werd toch nog rustig.

1e Finksterdag de meeste waren al vroeg uit de veren.

Na het ontbijt waar gretig gebruik van werd gemaakt, zijn we weer in de auto's gestapt om een rondvaart te maken, en de grotten te gaan bekijken.

Het was erg leuk en mooi waar een ieder wel plezier van heeft beleefd.

De rit die daarop volgde, de Mergelland-route, was mooi en een ieder genoot van het te bieden landschap, daarna werd het oorlogskerkhof bezocht te Margraten.

In de wagens en naar Piet Haan, waar we nog voor het avondeten een apparatiefje namen.

Het avondeten verliep niet al te vlot, maar toen een ieder de gang had, bleef niemand met een lege maag achter.

Na wat rond gewandeld te hebben, kwamen we bij één in de recreatiezaal waar onder veel enthousiasme een bingo werd gespeeld.

Deze avond werd weer luidruchtig afgesloten, met de wens: morgen is het de eigenlijke dag, goeie nacht.

Alvorens werd er nog een mededeling gedaan rond omtrent het eten dat Piet Haan het goed zou maken.

2e Finksterdag begint met een zonnige dag, iedereen is weer uitgerust en het ontbijt is weer gebruikt. Ome Freek wordt leuk toegezongen want het is zijn verjaardag.

De koffie met gebak wordt genuttigd en dan is het in de wagens op naar de St. Pietersberg. Daar aangekomen werden wij in 4 groepen verdeeld om te gaan midgetgolven, dat was een enorme bezichheid, want vele van ons hadden dit nog nooit gedaan.

Daarna nog even wandelen in het park en de stad Maastricht bekeken en toen naar ons hotel voor onze laatste maaltijd.

Nou mensen, de belofte die gedaan was door Piet Haan overtrof alles, er was zoveel en goed dat een ieder naar hartelust aan zijn trekken kwam.

Het einde van de Pinksteren was in zicht, dus het afscheid was een beetje gwaar.

Na een succesvolle rit mochten we bij "de Lucht" nog een laatste consumptie gebruiken en toen naar Amersfoort waar een ieder wel oren naar had.

Ik als speciale verslaggever zou ~~gaarne~~^{nog} maals de dank aan het bestuur over willen brengen voor alle fijne en goede dingen die zij georganiseerd hebben.

En daar moeten we het maar weer mee doen tot volgend jaar.

Uw speciale verslaggever:
WIMMIE.

p.s. : De consumpteibonnen van ome Bep zijn op, maar ook zijn geld.